

In gesprek over mantelzorg
Vertrekkend vanuit het fictieboek 'Neen'

Als mantelzorger ervaren we allemaal dat zorgen niet alleen voldoening geeft, maar soms ook zwaar is. Ilse Bockstaele, medewerker in een zorgvoorziening, schreef daarrond het fictieboek *Neen*. Een jonge vrouw neemt de zorg op voor haar zus, die een verstandelijke beperking heeft en kampt met psychiatrische problemen. De beide zussen leven al jarenlang samen volgens een vaste routine. Maar dan volgen enkele gebeurtenissen, waardoor de gekende paden van de zorg dood lopen. Wat nu? Tijdens deze gratis workshop leest Ilse enkele soms heel herkenbare fragmenten voor. Daarna gaat ze in gesprek met het publiek over vragen zoals

- * Wat kan een 'zorgnetwerk' allemaal betekenen?
 - * Wat kan bijdragen tot de 'kwaliteit van leven' van zowel de zorgvrager als de mantelzorger?
 - * Hoe kan een 'neen' in een 'ja' worden omgezet zonder als mantelzorger in het rood te gaan?
- Je hebt geen voorkennis nodig om deel te nemen aan de workshop.

Waar: Solidariteit voor het Gezin, Tramstraat 61, Zwijnaarde.

Wanneer: Donderdagnamiddag (14u-16u): 27/6/2019

Inschrijven: Gratis deelname, wel inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo, 09 224 22 65, info.gent.eeklo@vormingplus.be of via de link <https://www.vormingplusgent-eeklo.be/fictie-over-mantelzorg>

Code: 19PW6779

Deze activiteit wordt aangeboden door vzw Liever Thuis LM, het regionaal dienstencentrum van LM Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo.